

= NU VERKRIJGBAAR



DE DOOD NABIJ BERTHILDE VAN DER ZWAAG

“STERVEN
KAN OOK
MOOI ZIJN”



ISBN:9789492261625

NU TE BESTELLEN OP

 **SAAMUITGEVERIJ**
uw partner in zorgpublicaties

ZORGBOEKEN.NL
/SHOP/DE-DOOD-NABIJ

De Dood Nabij

verhalen en gedachten op de grens van het leven

Is er een hiernaafs? Zullen we daar onze dierbaren ontmoeten? Is het nodig om te praten over het levenseinde, ook als de zieke het gesprek lijkt te mijden? Wanneer is euthanasie een optie; wat is palliatieve sedatie; wat is versterven?

Vragen die Berthilde van der Zwaag tegenkwam in de zorg voor terminaal zieken en hun naasten. Als verpleegkundige waakte ze 's nachts bij patiënten thuis. Haar ervaringen hiermee vormen de basis voor dit boek.

Twintig jaar later – inmiddels afgestudeerd theoloog, met werkervaring als geestelijk verzorger in een ziekenhuis waar ze ook met stervenden in aanraking kwam en momenteel werkzaam als geestelijk verzorger in de eerste lijn – herlas zij haar schrijfsels van toen. Ze redigeerde en rangschikte ze in thema's en voegde tussen die nachtverhalen steeds een soort dagverhalen toe. Hierin staat ze stil bij haar eigen handelen van toen. Soms betreft het achtergrondkennis of een gedicht dat aansluit bij een situatie in het beschreven dagverslag.



Foto: Pauline Jongenelen

Met haar boek haakt Van der Zwaag aan op de samenleving die, zeker in deze crisistijd, tot een toenemende belangstelling leidt voor verdieping in het leven, het mysterie van de dood en vragen op het gebied van levensbeschouwing en zingeving.

BERTHILDE
VAN DER ZWAAG
AUTEUR

AANRADER VOOR:
Mantelzorgers, familie en vrienden van stervenden, professionele zorgverleners en vrijwilligers in de zorg.